

Vesper van Jansbeek ekklesia,

PALMZONDAG

5 april 2020



Ogen die mij zien, die mij aanzien, daar

ORDE VAN DIENST

Openingslied: Ik sta voor u in leegte en gemis



Ik sta voor U in leeg-te en ge - mis,
vreemd is uw naam, on-vind-baar zijn uw we - gen.
Gij zijt mijn God, sinds men-sen-heu-ge - nis -
dood is mijn lot, hebt Gij geen and'-re ze - gen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toe-komst is?
Heer, ik ge - loof, waar-om staat Gij mij te - gen.

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers

Openingsgebed

Goede God,
Voor het eerst bidden wij de vesperdienst thuis,
ieder op een eigen plek, misschien met een kaars erbij.
Door Uw aanwezigheid voelen we ons verbonden met elkaar.
We bidden tot U:
Sta ons bij in deze moeilijke, soms eenzame tijd
Open ons hart, zodat we aandacht hebben voor wat er in onszelf leeft
en voor de mensen om ons heen.
Help ons om wakker en alert te blijven,
om te doen wat ons te doen staat.
Moge wij Uw tekenen van liefde blijven zien.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

GEDICHTEN EN PSALMEN

Gedicht

Liedje

Lieg alsjeblieft niet tegen me
niet over iets groots niet over iets
anders. Liever hoor ik het
vernietigendste dan dat je liegt
want dat is nog vernietigender.

Lieg niet over liefde
iets dat je voelt of iets dat je
zou willen voelen. Liever word ik
bedroefd dan dat je liegt
want dat is nog bedroevender.

Lieg niet tegen me over gevaar
want ik voel toch je angst
en wat ik gewaar word is waar
of ik ken je niet en dat
is nog gevaarlijker.

Lieg niet tegen me over ziekte
liever kijk ik die diepte in
dan dat ik mij verlies in één
van jouw lieve verzinsels
want daarmee verlies ik me dieper.

Lieg niet tegen me over sterven
want zo lang we er nog zijn
vind ik dat toegangsloze
niet mededelen wat je denkt
erger en zo veel doder.

Judith Herzberg

Psalm 141

Antifoon :

twede toon

Mijn o-gen, Heer, zijn op U; bij U schuil ik -
laat mij niet teloor gaan.

1. Heer, U roep ik – kom ijlings tot mij,
hoor mijn stem waar ik smeek om uw hulp:
2. Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook
omhoog tot uw aanschijn;

moge het, als mijn handen ik ophef,
U tot een avondoffer zijn.
3. Stel Heer, een wacht voor mijn mond,
bewaak de deur mijner lippen,
4. En houd mijn hart voor de verleiding
het kwade spel mee te spelen,

bij bedrivers van onrecht te horen:
ik wil mij niet scharen aan hun dis!
5. Als mij dan een rechtvaardige afstraf,
wijst mij een uwer vromen terecht,

ik stoor die weldaad niet terug,
en waar kwaad heerst gaat voort mijn gebed;
6. Deze golven slaan tegen een rots:
mijn wederwoord blijft ingetogen.
7. Als in aarde doorploegd en doorscheurd
zo is straks ons gebeente verstrooid:
voor ons strekt zich de doodskrocht.
8. Maar mijn ogen, Heer, zijn op U;
bij U schuil ik – laat mij niet teloor gaan.
9. Houd mij voor de strik die zij spannen,
voor het slagnet van de belagers.
10. Zij raken in het net, die U haten: met elkaar.
– Doch zet ik mijn weg voort.

Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon

Gedicht

Daphne

Als ik omhoog kijk 's avonds, is de hemel er niet meer,
 een grote twijfel hangt tussen de bomen.
 Duister en regen regenen uit de leegte neer
 met de onzichtbare haast van onderaardse stromen.

Alleen mijn voeten op de oude grond
 verbinden mij met het bestaande,
 nauw ademend als zij, de aarde,
 -diep in zichzelf gekeerd en wond.
 En het enige, dat ik nog zeker weet,
 waaruit ik nooit meer wordt bevrijd
 is het vaste, dicht-vertakte leed.
 Mijn bladeren roeren in onzekerheid
 waarin nog iets van hemels luisteren is,
 mijn wortelen proeven zoveel duisternis.

M. Vasalis

Psalm: 22; 2-9 en 20-26

Antifoon: Mijn bladeren roeren in onzekerheid

- 2 Mijn God, mijn God,
 waarom hebt Gij mij verlaten,
 ver van mijn roepen om uitkomst,
 ver van mijn schreien om hulp.
- 3 Bij dag roep ik, mijn God – Gij blijft zwijgen,
 bij nacht – en ik word niet gestild.

- 4 Gij die in heiligheid troont,
Gij die van Israël de roem zijt,
- 5 op U hebben onze vaders vertrouwd;
zij vertrouwden en Gij bracht hun uitkomst.
- 6 Tot U riepen zij en er kwam redding:
niet beschaamd werden die op U bouwden.
- 7 Doch ik – een worm en geen mens,
spot der schare, veracht door het volk.
- 8 Die mij zien treffen mij met hun hoon,
grijzen smadelijk, schudden het hoofd: *
- 9 'Hij wentelt zijn last op de Heer!'
- 'Die zal hem wel komen verlossen,
die bevrijdt hem: hij staat in zijn gunst!'

Antifoon



- 20 Gij, o Heer, houd U dan niet ver,
Gij mijn kracht, kom mij ijlings te hulp;
- 21 houd mijn leven gered van het zwaard,
van de moedwil der honden dit laatste;
- 22 bewaar mij voor de muil van de leeuw,
voor de horens der bisons mij schamele.
- 23 Dat mijn broeders uw naam ik mag melden,
uw lof zingen temidden der schare.
- 25 Want Hij heeft niet veracht, niet versmaad
de vernederde in zijn vernedering,
zijn gelaat niet van hem gewend;
Hij hoorde naar wie tot Hem schreide.
- 26 U mijn lof waar de schare bijeen is:
Zo toch los mijn geloften ik in
Ten overstaan van wie Hem vrezen.
- Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
- Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon



Gedicht

Ogen die mij zoeken,
volgen – tot hoever

Ik ga een bocht om
waar geen licht komt

geen hand mij vastgrijpt
geen oor mijn stem herkent

geen stem mij groet
geen naam mij past

tot waar geen mens is
tot waar geen god is

Ogen die mij zien,
die mij aanzien, daar

Huib Oosterhuis

Psalm 55 1-9, 13-19, 23-2

Antifoon: Ogen die mij zien, die mij aanzien, daar



2. Hoor, o God, mijn gebed,
wees niet voor mijn smeken onvindbaar;
3. zie toch naar mij om, geef mij antwoord:
kreunend dool ik en vind nergens rust,
4. moe van getier van de vijand,
moe van gesar van uw haters;

onheil brengen zij over mijn hoofd,
blijven mij met woede vervolgen.

5. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst,
telkens overvalt mij de doodsschrik;
6. angst en beven grijpen mij aan,
huivering gaat over mijn lichaam.
7. Kon ik vleugels uitslaan als een duif,
ik vloog weg, zocht een plek om te nestelen;
8. o, ver zou mijn vlucht zijn, ver weg,
ik was in de woestijn eer de nacht viel,
9. ijlings wist ik beschutting te vinden
van rukwinden af, van de storm
13. O, niet dat de vijand mij hoont
- dat wist ik wellicht te verduren-

Niet dat mij mijn hater kleineert
- hem wist ik wel te vermijden-
14. maar gij, een mens mij zo na,
mijn boezenvriend, mijn vertrouwing.
15. Want hoe heerlijk was ons bijeenzijn;
hoe gingen wij op naar Gods huis,
een met de toestromende de schare.
16. Treffe die het verstoorden de dood!
laat hen levend het dodenrijk ingaan:
waar zij huizen – daar schuilt het kwaad!

Antifoon



17. Eenzaam blij ik roepen tot God,
De Heer die mij uitkomst zal geven:
18. avond en morgen en middag
zou ik kunnen kreunen en kermen.

- Totdat Hij mijn aanroep verhoort,
19. mij verlossing zal geven en vrede van wat mij vervolgt:

met zovelen zijn zij-
en ik sta alleen!

23 Werp wat u bezwaart op de Heer,
Hijzelf zal zorg voor u dragen:

Hij gedooft in der eeuwigheid niet
dat een rechtvaardige ten val komt.

24. Doch uw haters, God, doet Gij zinken
in de peilloze afgrond der doden:

die leefden bij doodslag en leugen
zien nauwelijks de helft van hun dagen.
Doch ik weet mij geborgen bij U.

Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon



Evangelielezing: Matteüs 26; 36-46

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: 'Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.'

Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee.

Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.' Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep

voorovergebogen: 'Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.' Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 'Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.' Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: 'Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.'

Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer slapen, want ze waren door vermoeidheid overmand.

Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.

Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: 'Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars.

Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.'

Acclamatie op het evangelie

“Blijf bij mij en waak hier met mij” Taize



Blei-bet hier und wa-chet mit mir. Wa - chet und be - tet, wa - chet und be - tet.
Blijf bij mij en waak hier bij mij, waak en blijf bid - den, waak en blijf bid - den.

Overweging

Nadat Jezus met zijn leerlingen het brood en de wijn heeft gedeeld tijdens het Laatste Avondmaal, gaat hij samen met hen op weg naar de Olijfberg om te bidden. Jezus voorspelt dat iedereen hem die nacht zal afvallen, dat niemand hem trouw blijft in het uur van de waarheid. Wanneer Petrus dit tegenspreekt, antwoordt Jezus dat hij hem deze nacht drie maal zal verloochenen.

We lezen in het evangelie dat Jezus drie van zijn leerlingen heeft uitgekozen om naar een plek te gaan om te bidden, echter zijn leerlingen vallen allemaal in slaap.

Jezus bidt: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.”

Hoewel we niet lezen dat hij zijn leerlingen verwijten maakt, spoort hij hen wel aan wakker te blijven, nu hij aanstonds zal worden uitgeleverd. Zijn leerlingen zien niet onder ogen wat er komen gaat. Ze durven de waarheid niet onder ogen te komen. Ze kunnen op dit moment niet tot het uiterste gaan: wakker blijven bij alles wat er gebeurt. De leerlingen zijn Jezus altijd trouw geweest, hebben hem overal gevolgd. Op dit moment echter worden zij overvallen door slaap.

Herkennen wij dat misschien in ons eigen leven? Kunnen we door dit evangelie worden geïnspireerd om op cruciale momenten voor liefde te kiezen, daar waar we onze blik afwenden of op een niet steunende manier aanwezig zijn?

Jezus is dodelijk bedroefd, angstig en tegelijk eenzaam. Waar hij zijn naasten nodig heeft zijn zij er niet voor hem, juist in de meest angstige en onheilspellende uren van zijn leven.

Te midden van zijn angst en diepe eenzaamheid legt hij zijn lot volledig in de handen van zijn Vader. Hij geeft zich over aan God, wetende dat hij zijn lichaam en zijn leven op aarde zal verliezen. Hij toont geen enkel verzet tegen wat gaat komen.

Over de hele wereld delen wij met elkaar onzekerheid, spanning, vanwege het corona-virus, dat al vele slachtoffers heeft gemaakt.

Noodgedwongen moeten we op afstand blijven van elkaar. We worden dagelijks geconfronteerd met berichten van grote aantallen mensen die overlijden ten gevolge van het virus. Velen verbleven in de laatste fase van hun leven in eenzaamheid, velen zijn zonder hun naasten gestorven.

We worden van heel dichtbij geconfronteerd met gevoelens van onmacht. Velen voelen zich juist nu aangespoord tot bijzondere daden van naastenliefde. Mensen zoeken op allerlei manieren verbondenheid met elkaar.

Het is een week voor Pasen. Hoe kunnen wij ons op het Paasfeest voorbereiden? Wat zal Pasen voor ons betekenen, speciaal in deze periode? Vragen die we onszelf kunnen stellen en waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan, als we hiervoor in de gelegenheid zijn.

In deze aanloop naar Pasen mogen we ons steeds laten inspireren door de geestkracht van Jezus en God vragen ons te helpen om onszelf voortdurend te vernieuwen, zodat we een bron van kracht en licht kunnen zijn voor elkaar.

Laat ons bidden dat mensen zich in hun diepste nood nooit verloren voelen. Dat zij zich gesteund en gedragen mogen voelen door de grenzeloze liefde, trouw en deemoed van Jezus.

Waak en blijf bidden.

Schroom niet om je naaste te helpen.

Amen

Persoonlijk gebed

Onze Vader

Mededelingen

De meditatieve dienst op Goede Vrijdag en de viering met het OLVékoor op Paaszondag gaan niet door. Van beide vieringen zal lees- en zingbaar materiaal op de website beschikbaar komen.

De Paastasactie, de diaconale actie voor de 40dagentijd, is ook afgelast. Wat al gedoneerd is, wordt via het inloophuis ad hoc uitgedeeld. Had je ook nog willen bijdragen? Dan stellen we, op verzoek van Kees Kant, voor om te doneren voor www.waterforlive.nl, een bijzonder project voor schoon drinkwater voor mensen in de 3^{de} wereld.

Slotlied:

407 Alles wat over ons geschreven is



Al - les wat o - ver ons ge - schre - ven is
gaat Gij vol - bren - gen de - ze laat - ste da - gen,
al - le ge - bo - den wor - den thans vol - dra - gen,
al - le be - proe - ving van de wil - der - nis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Zegenbede

Goede God,

Dank U dat wij vandaag inspiratie van U mochten ontvangen,
dat we kracht en bemoediging hebben gekregen
om door het lijden heen vertrouwen te hebben in onze weg.

Jezus inspireert ons door Zijn rotsvaste vertrouwen in het Leven en de Liefde.

Hij weet dat hij na zijn dood zal verrijzen en dat hij bij ons blijft.

Wij vragen U om zegen voor de komende tijd,
dat wij vol vertrouwen en liefdevol onze weg kunnen gaan.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Amen

De viering is samengesteld door Anita Knipping

Misschien hebt u een vraag of een opmerking, of wilt u iets delen of vertellen naar aanleiding van de vesper of iets anders dat u bezighoudt. U kunt Anita zondag tussen 17;15 en 19;15 uur bellen. Haar telefoonnummer is 026-3236052.